

KLOKKER OG MUEZZINER



Gud er stor, Gud er stor,
Jeg bekender at der er in-
gen anden Gud end Gud

Jeg bekender at
Muhammed er Guds
profet
Kom til bøn, Kom til bøn
Kom til bøn
Gud er stor, Gud er stor
der er ingen anden Gud
end Gud

Muezzinen udråber
"adhan" - kald til bøn

Maleri af Jean-Leon Gérôme (1824-1904)



Inskription:
"Ræk os, O Jesus, din
frelserhånd, i dag og i
alle stunde

Klokkerne i Sthens Kirke, Helsingør har forskellige vers fra salmen "Den mørke nat forgangen er" (DDS 736). Når de ringer, skal man forestille sig at de synger ordene ud i sognet.

9 bedeslag

Når kirkeklokkerne har kaldt til gudstjeneste slutter ringningen med 9 enkelte klokkeslag. Jeg har altid hørt dem tale om Guds tre sider: I de tre første slag hører jeg: **o-ver-alt**. Det er Gud som den skabende magt bag alting. De næste siger: **ned til os** og minder om Gud, der blev menneske i Jesus Kristus. De sidste tre siger **dig og mig**. Gud er ånd - Helligånd - en magt, der former det liv, vi har med hinanden - overalt, men også helt særligt her hvor vi nu samles til gudstjeneste. -ksf

Hvem ringer klokkerne for?

Engang ligger John Donne syg og han hører i nærheden en klokke klemte - og han skriver:

Måske er han, for hvem klokken ringer så syg, at han ikke ved at den ringer for ham. Og måske tror jeg mig selv så meget mere rask end jeg er, at de som er omkring mig og ser min tilstand, måske har sørget for at den ringer for mig, og jeg ved det ikke. Kirken er katolsk, universel, det samme er alle dens handlinger: Alt hvad den gør, vedrører alle. Når den døber et barn, vedrører den handling mig, for det barn bliver derigennem forbundet med det hoved, som også er mit hoved, og indpodet på det legeme, hvoraf jeg er et af lemmerne. Og når den begraver et menneske vedrører den handling mig. Hele menneskeslægten skyldes én forfatter, og udgør ét bind. Når et menneske dør, bliver ikke et kapitel revet ud af bogen, men oversættes til et bedre sprog, og hvert eneste kapitel skal således oversættes. Gud anvender mange oversættere. Visse stykker oversættes af alderdom, visse af sygdom, nogle af krig, andre af retsvæsenet. Men Guds hånd er i hver oversætter, og hans hånd skal indbinde alle vore splittede ark igen, til det bibliotek, hvor hvert bind skal ligge åbent for alle de andre.

Intet menneske er en ø ganske for sig selv. Ethvert menneske er et stykke af kontinentet, af fastlandet. Hvis en jordklump skylles bort af havet, så mindskes Europa, lige så vel som var det et helt forbjerg, eller dine venners Herresæde, eller dit eget. Ethvert menneskes død mindsker mig, fordi jeg er meddelagtig i menneskeheden. Og derfor, send aldrig bud for at erfare, hvem ringer klokkerne for, for de ringer for dig.



John Donne 1572-1631

Tårne og minareter

For den udenforstående, som ikke forstår troen på en transcendent og mægtig Gud, må jordens kirketårne og minareter virke inderligt hjertesående: Her har de bitte-små mennesker bygget sig bitte-små tårne, der råber og ringer deres dybe længsel og fortvivelse ud mod det uendelige og udeltagende univers.

Men set med troens øjne er de små tårne som et mægtigt verdensomspændende netværk af antenner - som små sendemaster, som sender vores bøn og tak mod Gud, og lader os sidde i deres skygge og høre Ordet fra det Hellige og Evige.

-tjh